

VEERLE

Open Kerk

*Beelden Tentoonstelling
19 kunstenaars - 60 beelden*

OLV Kerk

Veerle

Juli & Augustus

Toegang gratis



OPEN KERK - TENTOONSTELLING 2020

De kerk van Veerle is een monumentale kerk, gelegen aan het marktplein, langs de drukke baan naar Diest. Ze bevindt zich op een heuvelrug van ijzerzandsteen, met trappen ernaar toe en een park erachter. Op het marktplein zijn er de ganse zomer activiteiten. Er gaat ook een jaarlijkse processie met onze miraculeuze Lieve Vrouw naar de Wijngaardbos. De deuren, dakgoten en dakkapellen van onze kerk zijn opnieuw geschilderd. In het kader van het kerkenplan van Laakdal heeft de kerkfabriek van OLV in de Wijngaard zich ertoe verbonden om van de kerk een open kerk te maken, multifunctioneel met diverse culturele activiteiten. Vele dorpelingen en vooral veel jongeren kennen de kerk niet meer. Nochtans is deze prachtige ruimte zo veel eeuwen zo gevoelsladen geweest voor ons dorp. De kerkfabriek heeft daarom het initiatief genomen om gedurende de ganse vakantieperiode enkele beeldhouwers uit te nodigen om hun beelden met hun eigen thema's te exposeren binnen en buiten onze kerk. De kerk bezint zich dit jaar over de handelingen van de Apostelen (o.a. ongelovig kijkend naar de hemel, of met een leeg en dan een vol visnet, of wegzinkend in het meer) of als pelgrims op weg naar Emmaus,

Vele kunstwerken passen hierin. En vele thema's kunnen aan bod komen: hoop en wanhoop, liefde en eenzaamheid, geloof en onbegrip, gevaar en veiligheid, rust.... Ook Willem Vermandere toont 14 houtsnedes. Ze hebben er samen een prachtig initiatief van gemaakt. Door de coronamaatregelen is alles wat in mineur. Jammer, ..., maar de schoonheid van hun beelden in onze kerk, de sereniteit, het licht in de glasramen, de Lieve Vrouw, ... maken veel goed.

Dank aan iedereen, vooral aan Jef van Leeuw, onze lokale beeldhouwer, die als curator optrad en het initiatief mogelijk maakte.

Dank en proficiat. Onze pas geverfde deuren staan open.

René Bloemmen

Voorzitter kerkfabriek OLV en Sint-Jozef

Heb je graag inlichtingen of wil je een beeld kopen: neem gerust contact op met de kunstenaar

Welkom

*De beeldhouwer en zijn steen
Uitdagend kijkt hij mij aan
ik sla hem gade vanuit het raam
hij schreeuwt maak mij nog mooier
dan ik ben
ik voel me nederig, ik voel me zen.
Opeens laait het vuur in me op
ik sidder van teen tot top
mijn jeukende handen raken hem
aan
het verlangen om aan de slag te
gaan.
Ik wroet en kap en vijl hem zacht
zo komt het beeld waarop ik wacht
bedwelmend mooi die tederheid
net als een minnaar die met me vrijt.
Jenny Duerinckx*

